

Pilgrimsvandring for veteraner

123 km fra Jelling til Viborg på Hærvejen

29. juni—5. juli 2019

At vandre som pilgrimme er godt for ånd, sjæl og legeme. At vandre fra Jelling til Viborg er en utrolig smuk rute, og det er en historisk rute, hvor vi vandrer fra Danmarks dåbsattest i Jelling, hvor den danske nation blev skabt og samlet, til den gamle og smukke domkirke i Viborg.

Hver dag starter med morgensang. For hver time, vi vandrer, bliver der en pause med en kort refleksion. Der bliver tider til stilhed, hvor man kan gå i egne tanker, og der bliver tider til walk and talk, hvor man kan dele refleksioner med hinanden. Hvor der er kirker ved herbergerne, samles vi også til aftensang.

Du er velkommen til at tage dine nærmeste pårørende med på pilgrimsvandringen.

Pris: Det er gratis at deltage, da kost og logi dækkes af arrangørerne.

Bilgrim: En bilgrim kører vores bagage fra herberg til herberg og køber ind for os under hele turen. Du behøver derfor ikke bære din tunge rygsæk, men kan nøjes med en lille rygsæk til mad og vand m.v.

Madhold: Vi skiftes til at forberede maden morgen og aften. Madpakkerne smører vi selv om morgenen.

Medbring: Madkasse, vandflaske, kasket, sovepose, regnfrakke, vandre-sko/-støvler og gode strømper.

Tilmeldingsfrist: 1. juni til en af lederne, der også kan kontaktes om evt. spørgsmål.

Ledere: Harry Møller, hmoe@viborg.dk, 8787 4520 og Steen Andreassen, Odshøjvej 7 B, 8800 Viborg, stean@km.dk, 6080 4795.



Harry Møller

Har gået Caminoen i Spanien

Er veteran

Veteranstøttepersion i Viborg Kommune

Master coach og mentaltræner



Steen Andreassen

Har gået med grupper på Hærvejen

Diakonipræst i Viborg Stift

Tidl. studenterpræst og fængselspræst

Gift og fire børn i alderen 16-22 år





Pilgrimsvandringen dag for dag

Lørdag den 29. juni

11.00 Vi mødes til frokost, præsentation og introduktion ved Museet Kongernes Jelling, Gormsgade 23 i Jelling

12.30 Udsendelse fra Jelling Kirke – vandring til Kollemorten (17 km)

Søndag den 30. juni

09.00 Morgensang - vandring til Øster Nykirke, Tinet Krat, Gudenåens og Skjerns Å's udspring og Nørhoved (17 km)

Mandag den 1. juli

09.00 Morgensang – vandring til Sepstrup (20 km) – aftensmad på gården

Tirsdag den 2. juli

09.00 Morgensang – vandring til Kragelund (20 km) – aftensang i Kragelund Kirke

Onsdag den 3. juli

09.00 Morgensang i Kragelund Kirke – vandring til Thorning (17 km)

Torsdag den 4. juli

09.00 Morgensang i Thorning Kirke – vandring til Dollerup Kirke og Hald Hovedgård (21 km)

Fredag den 5. juli

09.00 Morgensang – vandring til Viborg Domkirke (11 km) – pilgrimsandagt i domkirkens krypt

Arrangørerne bag pilgrimsvandringen er
Veteranstøtten, Viborg Kommunes Veteranstøttearbejde,
KFUMs Soldatermission og Viborg Stift



KFUMs Soldaterhjem



"Tab for alt ikke lysten til at gå:
Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til
Og går fra enhver sygdom;
Jeg har gået mig mine bedste tanker til
Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den" -
" Når man således bliver ved med at gå, så går det nok."

Søren Kierkegaard

