

# Studietur til Beirut for Stiftsudvalg for Økumeni, Mission og Religionsmøde Viborg Stift

\_\_\_\_\_Mandag d. 22. Okt. - Torsdag d. 26. Okt. 2018\_\_\_\_\_

Deltager på turen :

Fra Udvalgene:

Steffen Nørregaard.

Niels Iver Juul.

Kristine Jersin.

Else Højvang.

Inge Rørbæk.

Grete Bækgård Thomsen.

Ole Andersen.

Gert-Oluf Schwarz Lausten.

Og:

Inge-Lise Nørregaard.

Flemming Fejerskov.

Hvert andet år arrangeres der en studietur for udvalget. Sidst i 2016 var det en tur til Brüssel, hvor hoved formålet var at besøge EU og andre kirkelige institutioner i byen.

I år blev Libanon valgt . Beirut er et centralt sted, for at forstå lidt af kristendommen i Mellemøsten. Her er 60% muslimer 40% kristne.

Turen til Beirut blev holdt på et lavt økonomisk grundlag. Vi betalte selv for turen til og fra København, hvorefter lavprisselskabet Pergasus Airline transporterede os til Beirut. Flyet var et typisk lavpris fly, med næsten ingen benplads, så det var hårdt for os med lange ben. 10 personer, hvoraf de 8 var medlemmer af udvalget 2 var ægtefælder der selv betalte for turen. 4 havde måtte melde afbud.

Ambassade Hotellet var et meget billigt og ikke særlig godt hotel, i mine øjne for billigt. Transport rundt i byen og landet var også med i prisen, (som udvalget betalte ud af dets budget)

Frokost blev betalt af deltagerne.

## **Første aftale var med SAT 7`s afdeling i Beirut.**

Sat7 er en kristen fjernsyns sender for folk i Mellemøsten og Nord Afrika. De sender på følgende sprog, Arabisk, Tyrkisk, og Farsi til mere end 500 millioner mennesker i regionen. Sat7 søger at gøre evangeliet synlig for mennesker og hjælp til kirkerne. De er forpligtiget til holistisk programmering, med det formål at tjene mennesker på alle områder, åndeligt, følelsesmæssigt, psykologisk og fysisk.

Lokalerne er ny og moderne og ret store, således at de kan leje studier ud til f.eks. BBC og derved få en indtjening, som ellers helt kommer fra frivillige gaver. Mest fra US her få man de 60% af gaverne fra. Også i Danmark har man samarbejds partner, nemlig MissionAfrika og Bibelselskabet.

Noget af det vi var ret optaget af, var at høre om det nye program Sat7 Academy et undervisnings program der sender til f.eks. flygtninge lejre så børn via sat/ kan få skole undervisning. Academy programmerne er bygget på tre søjler: undervisning, social udvikling, og sundhed og formålet er at nå børn, forældre og lærere.

På rundturen rundt i studiet, så vi studier der var meget professionelle og smukt indbydende opbygget til forskellige programmer.

Vores guide, Juliana Sfeir, var en meget dygtig og inspirerende guide, hendes titel var Channel Manager.

### **Bakaa dalen**

Efter lunch, gik turen i den lejede mini bus til Bekaa dalen, hvor vi besøgte en Vingård Chateau Ksara, hørte om fremstilling af vin og så lageret i de lange underjordiske huler. Stedet var Libanons største vin producent.

### **Besøg hos NEST og MECC**

Onsdag gik vi fra hotellet kl. 09:30 for at nå til Near East School of Theology (NEST), det skulle ikke være så langt fra hotellet, men vi havde dog en del besvær med at finde stedet som lå indeklemmt mellem andre store bygninger, og var dårligt afmærket, men vi nåede frem og blev venligt modtaget af Dr. Georg Sabra som holdt en introduktion om stedet.

Skolen i den nuværende form blev stiftet 1932, men går faktisk tilbage til 1835 da det første protestantiske seminarium i Mellemøsten blev startet. Det amerikanske universitet i Beirut har sit udspring her. I dag er det en sammenslutning af Den nationale evangeliske synode i Syrien og Libanon, Unionen af de armenske evangeliske kirker i nordøstlig bispedømme i Jerusalem og den lutherske kirke i Jordan. Det er disse fire der i dag sponsorerer skolen.

I dag er der 40 studenter på skolen.

Skolens formål er at tjene Kristi kirke og forberede mænd og kvinder til tjeneste via nødvendig teologisk viden.

Der arbejdes meget med Dialog og han nævnte forskellige former for dialog  
Politisk Dialog – Dialog about life – Dialog of truth.

Stedets opgaver :

- At være et ressource center for de evangeliske kirker og samfundet som helhed for kristen uddannelse og forskning.

- At fremme kirkens rolle i samfundet.

- At søge at dyrke, fordybe og opdrage økumeniske tanker og praksis.

Studenter fra alle kristne kirker er velkomne, også studenter fra vesten, vi mødte bl.a. en dansk præst der underviste her og flere teologer fra Danmark har studeret her i kortere eller længere tid.

Der var mulighed for at stille dr. Sabra spørgsmål inden der blev tid til at aflægge deres store bibliotek med over 40.000 bind, et besøg.

Kl. 12:10 var vi med til en kort gudstjeneste i deres kapel, som foregik, med sange, bibellæsning og stille stund.

### **Efter Lunch**

Var det tid til at besøge MECC som står for the Middle East Council of Churches.

Også her kunne vi blot spadsere hen ad de smalle og uhyre tætte trafikerede gader.

Det er et fælleskab af kirker i Mellemøsten som blev grundlagt i 1974 af Den evangeliske, den ortodokse og den græsk ortodokse kirke. Senere sluttede den katolske kirke sig til rådet.

Rådet repræsenterer næste alle kristne i regionen og har til formål at konsolidere relationerne mellem kirkerne i regionen og at bringe synspunkterne om teologiske spørgsmål tættere sammen. Man har ligeledes en konstant dialog i gang mellem muslimer og kristne.

Medlems kirkerne består af fire hovedgrupper med i alt 27 forskellige kirker. Udover dette kontor har man afdelinger i Ægypten, Syrien og Jordan

Vi fik her et længere foredrag om stedet af dets direktør der fortalte om stedet, dets opgaver og formål som er :

*MECC is a fellowship of Churches which believe in the Lord Jesus Christ as God and Redeemer as per the holy books and Church tradition; they together endeavor to fulfill their common mission and realize their desired unity for the glory of the one God..*

MECCs hoved opgaver er:  
Økumenisk dialog mellem kirkerne.  
Dialog Kristne-Muslimer.  
Kapacitets opbygning.  
Diakonal arbejde.  
Arbejde blandt palæstinske flygtninge.

## **Baabda**

Sidste stop denne dag var i Baabda, hvor vi besøgte the Chaldean Church og dets biskop, Michel Kassarji og domkirken St. Raphael.

Det var et utroligt smukt sted, med en meget flot adm. Bygning og stort lokale med plys lænestole hele vejen rundt langs væggene der var prydet med billeder af Paven og deres egen patriark.

Biskoppen var en meget snaksaglig person, der spurgte ind til os om vi var katolikker og hvor vi kom fra. Talte meget om en evt. økonomisk støtte fra os til hans kirke, som nu ikke synes at mangle noget.. Der blev serveret the, kaffe og juice og han var selv småkager rundt. Sjovt var det at bemærke hvor stor betydning en gejstlig her havde. Niels Iver var i dagens anledning påklædt med skjorte og hvid flip og blev hele tide omtalt af biskoppen som Fader. Det var interessant at få et indblik i denne kirke som er katolsk, men har deres egen liturgi.

Vi besøgte ligeledes den meget smukke forholdsvis nye domkirke, sammen med biskoppen.

## **Byblos**

Onsdag gik turen til Byblos hvor vi skulle se den gamle by , Fuglereden og museet for folkedrab. (the Armenian Genocide Museum)

En meget smuk by ved havet med en lille havn udgravninger og en stor borg.

Fuglereden blev bygget 1928 af Maria Jakobsen og var et hjem for armenske efterladte børn, hvor forældrene var blevet offer for folkedrab der tog sin begyndelse i 1890 og nåede et højdepunkt under første verdens krig med mere end 1,5 mill dræbte mennesker. Maria Jakobsen blev udsendt fra Horsens 1907, gjorde et enormt stort og livsfarligt stykke arbejde, blandt det armenske folk, hvis skæbne var ganske forfærdelig. Hun blev udsendt af Kvindelig Missionsarbejde KMA. Selv kom hun fra et indremissionsk hjem og havde fået kaldet til at rejse ud i til Det Osmaniske Rige.

Børnehjemmet havde da det var størst flere hundrede ja, tusinde børn som enten boede der eller fik mad o.l. I dag bor der stadig 40 børn på hjemmet i alderen 3-16 år. De kommer fortrinsvis fra mindre bemidlede kristne armener. Formålet med hjemmet i dag er at give en ny chance til børn som ikke har fået de grundlæggende gaver som livet har at tilbyde, så som et sikkert hjem, mad, uddannelse og åndelig føde.

Hjemmet var meget smukt og velholdt. Vi overværede nogle minutter af undervisning i børnehaveklassen og hørte om børnehjemmets 90 års historie.

Maria Jakobsen, "Mamma"s portræt hænger flere steder i bygningen. Hun dør 59 år gammel 1935, og ligger begravet mellem børnehjemmet og det forholdsvis nye museum Armenian Genocide Museum. En kæmpe sten præger gravpladsen.

Stedets leder Samuel Boyadjian viste rundt og fortalte og tog også senere med til museet, som var en rystende oplevelse, der fortæller om det store folkedrab udført af tyrkerne på

armenierne, fra slutningen af 1800 tallet og helt op til og med første verdenskrig.. Der var film og rystende billeder og dokumentation, som mindede meget om et holocaust.

### **Konklusion.**

Alt i alt en god og opbyggelig tur, hvor vi fik indblik i nogle af de fælles kirkelige institutioner i Beirut.

Vi oplevede en travl by med en stærk trafik, det gode libanesiske køkken og ganske lidt sight seeing.

Det kunne have været godt , at besøge en almindelig menighed og høre fra deres mund om de problemer og glæder de har.

Hotellet var under lavmål.

Vi så intet til de store flygtninge lejre der findes, men det var heller ikke formålet.

Det gav en god baggrund for det videre arbejde i udvalget og arbejdsgrupperne .

Tak til jer der har planlagt og gennemført arrangementet på en fin måde.

Snejbjerg, 31. Oktober 2018  
Gert-Oluf Schwarz Lausten